

Hallo allemaal,

Inmiddels zijn wij alweer twee weken in Afrika. We genieten van alles wat er om ons heen gebeurt en ergens is het ook wel gek om weg te zijn. We hebben best veel mogelijkheid om te internetten dus dat betekend ook dat we met het thuisfront nog redelijk veel contact hebben, dat is fijn! We wonen in een huis met nog vier Amerikanen. In het 'mannenhuis' zijn ook nog 2 vrijwilligers waar we mee samenwerken. Iedereen heeft zijn eigen talent en draagt zo op eigen manier een steentje bij, goed om te zien en samen te werken. Eigenlijk zijn we meteen in het ritme meegegaan, de eerste dagen waren we nog aardig moe van alle nieuwe indrukken.

De kinderen in Afrika hebben nu drie weken zomervakantie, dat betekend voor ons juist alles behalve vakantie. Wij verzorgen een holidayclub, een soort vakantiebijbelweek. De eerste week was voor de tieners, waar we o.a. verschillende sportactiviteiten mee hebben gedaan en gesprekken hebben gehad over de thema's vertrouwen, God als coach, het winnen van de reis en welke prijs daarvoor staat (het eeuwige leven). Voor alle duidelijkheid, de Refilwe kinderen wonen hier, met ons, op het terrein. Die zijn dus eigenlijk altijd hier. De township ligt iets boven ons en daar halen we ook op zaterdag kinderen op voor zaterdag kidsclub. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want soms snappen we zelf niet eens waar alle kinderen vandaan komen. ;)

Deze week stond in het teken van Cooking is fun. We hebben verschillende dingen gemaakt met de Refilwe kinderen. Erg leuk om te zien dat de kids heel erg genieten! Volgende week wordt het een gekkenhuis, dan gaan we samen met de Refilwe kinderen en de kinderen uit de township (Joslovo) een kids holidayclub vieren. We verwachten ongeveer 120 kinderen. Ik heb de knutselwerkjes georganiseerd, gelukkig ben ik erg creatief (ahum) en mag deze volgende week ook begeleiden. We hebben de tieners die hier, in Joslovo of Refilwe, zijn opgegroeid gevraagd of ze de groepen kinderen willen begeleiden. We willen ze meer betrekken met het werk dat Refilwe doet, zodat de organisatie niet iets van de internationalen (Amerikanen, Nederlanders of witte Afrikanen) is maar dat ze zich betrokken voelen en meer verantwoordelijk. Wij geloven namelijk wel in ze en zien wel goede leiders in ze. Willen jullie voor hen bidden? Wat me zelf wel bezig houdt zijn de kinderen uit Joslovo, een heel aantal hebben echt wel de brains om grote dingen te verrichten, maar wie zal ze die mogelijkheid bieden?

Het is hier 's nachts erg koud, echt heel koud! We slapen met dubbele broeken en ook overdag lopen we met lange mouwen. Het warmt overdag wel langzaam op. Volgende week wordt het beter, dan stijgt de temperatuur naar 17 graden, wat voelt als 22-25. Maar mensen, wees niet bang... We komen niet heeeel bruin terug! Ik geniet van ons team, de kinderen en zelfs wel een beetje van de kou. Het is super tof om dit avontuur aan te gaan met Maaïke, je kunt de dag met elkaar doornemen en het is ook fijn om even Nederlands praten.

Ik hoop dat jullie genieten van het mooie weer in Nederland en de vakantie. Foto's komen later!

Lieve groet, Sarah en Maaïke